



CÜNEYT ÖZDEMİR Hürriyet'in 'sözde' en saygın köşeyazarı çıkıyor bir Belediye Başkanının kendine yaptığı dedikoduyu doğru diye yazıyor. Bu ülkenin en saygın Emniyet mensuplarından birini alenen yarıyıldıkla itham ediyor. Bunu yaparken gazeteciliğin hiç ama hiç bir kuralına riayet etmiyor. Sadece bir Belediye Başkanının anlattıklarından hareketle

“Büyük bir ile atanmayı bekleyen Sinik Emniyet Müdürü portresi çıkartabiliyor”

.
Tufan Türenç'in köşesinde bohçacı kadın üslubu ile aktardığı diyalogun kahramanlarını tahmin etmek zor değil. Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Eskişehir'in yeni Emniyet Müdürü Hanefi Avcı.

Köşeyazısında göklere çıkartılan Yılmaz Büyükerşen başarılı bir belediyeci. Eskişehirde neler yaptığı halen ortada. Kimsenin bir şey dediği, diyeceği de yok.

Peki aynı köşeyazısında harcanan Hanefi Avcı kim? **Tufan Türenç** yıllardır köşesinde sadece ahkam kestiği için bilmeyebilir. Oysa uzak değil

Hürriyet yazı işlerinde Necdet Açı'nı açıp sorabilirdi.

Yıllardır Hanefi Avcı'yı en yakından bilen isimdir. Olmadı Milliyet'den Nedim Şener'e bir zahmet telefon edebilirdi. Kendisi yıllardır Hanefi Avcı haberleri yapmaktan yoruldu.

Beni ise iyi ki aramadı...

Hadi geçtim bu kadar küçük çapta bir araştırmayı, madem böyle ağır bir iddia var neden acaba zahmet edip Eskişehir Emniyet Müdürlüğünü arayıp '**Bu olay doğru mu?**' diye sormuyor.

Sormaz.

Soramaz.

Sormak işine gelmez.

Köşeyazarlığının bu kadar at gözlüğü ile yapıldığına ilk kez tanıklık ediyoruz. Tersine olsa yıllardır yaptığı operasyonlar yüzünden bir nevi sürülen bir isme bu kadar kolay kara çalınamazdı. Tufan Türenç'in gözünü, taktığı o CHP gözlükleri alenen kör etmiş. Buna artık ben köşeyazarlığı bile demiyorum bohçacı yazarlığı alenen.

“O şunu demiş, bu bunu demiş de isim vermezmiş. Şimdilikmiş...” Bak sen şu saygın köşeyazarına...

Bir zamanlar Oktay Ekşi'nin yazdığı **'alçakları tanıyalım'** yazısı kadar utanç verici bir yazı demek ki hala Hürriyet gazetesinde basılabiliyor. Madem kendisi bir telefon açmaya bile zahmet ediyor, Hanefi Avcı'nın kim olduğunu bilmiyor kendisine sadece bugüne kadar bildiğim ama yazmadığım bir anekdotu anlatayım.

Celalettin Cerrah İstanbul'daki görevi sırasında sık sık yerine yeni isimler atanacak diye konuşulurken Hanefi Avcı Edirne Emniyet Müdürüydü. Sırf bu tür dedikodularda adı geçmesi yüzünden gidip bizzat kendisi Celalettin Cerrah'a İstanbul'a atansa bile gelmeyeceğini söylemiştir.

Peki neden Edirne'deydi Hanefi Avcı biliyor musunuz sayın Tufan Türenç?

Bugün AKP'nin yordakçısı gibi göstermeye çalıştığınız adam daha önce Kaçakçılık Daire Başkanı iken yaptığı operasyonlar yüzünden bizzat dönemin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun talimatı ile görevinden alınmıştı. Zira kimsenin gözünün yaşına bakmayıp AKP ile ilişkili isimlere kadar soruşturmaları getirmişti.

Yani ?

Yani AKP HANEFİ AVCI'YI İS-TE-Mİ-YOR-DU.

Hanefi Avcı'nın da özel bir isteği olmadığı zaten biliniyordu.

Ama Tufan Türenç zahmet edip ne Hanefi Avcı'ya ne onu yıllardır yakından tanıyan iyi gazetecilere sorma zahmetine girişmemiş. Belli ki Belediye Başkanı bizzat Türenç'e açmış diyalogu anlatmış.

Benim Susurluk sürecinden bu yana farklı haberler vesilesi ile tanıdığım Hanefi Avcı hiç de bu konuşmalarda anlatıldığı gibi yerel bir yöneticinin karşısında bunca hakareti dinleyip hiçbirşey söylemeden kuyruğunu sıkıştırıp gidecek, silik bir adam değildir.

Şimdi "Belediye Başkanı konuşurken bile radyonun sesini açıyormuş. "

"Neden?" merak ettim vallahi?

Ben telefonlarımızın artık nerede ise alenen dinlendiği Nedim Şener ile bile gayet rahat telefonda herşeyi konuşuyorum. Ofiste konuşurken de radyo sesini açma ihtiyacı duymuyorum.

Oysa bakın bir gazeteci olarak bir Belediye Başkanının bu halet-i ruhiyesi Tufan Türenç'in tam tersi bir etki oluşturdu bende. Acaba Belediye Başkanının korkacak bazı meseleleri var da o yüzden mi yapılacak soruşturmalara tedbir koyacak dedikoduları yandaş gazeteciler vasıtası ile yayıyor.

Ha babam de babam YANDAŞ diyorsunuz. Tufan Türenç'in bu yaptığı da alenen yandaşlık değil mi peki?

O Belediye Başkanına ne mutlu oysa, namuslu bir Emniyet Müdürü var şehrinde, Türkiye'nin en iyi polislerinden biri eğer korkacak bir şeyi yoksa ondan daha rahat edecek hiçkimse yok şu memlekette . Tersine ise de emin olsun bugüne kadar hiç kimse o müdürü durduramaz ve durdurmasın da zaten.

O zaman hem radyonun sesi acılır hem de uyku tutmaz tabii birilerini...

Şu günlerde haysiyet cellatlığından yakınırsen ideolojik olarak kafanıza uymuyor diye, bir gazetenin namuslu adamları bu kadar kolay harcaması pek şık olmuyor.

Durun, Tufan Türeñ'in kendi satırları ile bitirelim yazımızı.

2009'da Hürriyet HALA böyle yönetiliyor.

Koskoca Hürriyet nelere alet ediliyor.

dipnot; Bu yazıyı yazıp yayınladıktan 5 saat sonra Hanefi Avcı'ya ulaştım ve "Doğru mu bu Tufan Türeñ'in iddiaları ?" diye bizzat kendisine sordum. Sinirlenmeyi bırakın gülerken "Tufan Türeñ 'in iddialarının tamamı yalan. Ne Belediye Başkanı böyle bir şey söyledi ne de ben söylenenler karşısında sessiz kaldım. Beni tanıyanlar gayet iyi bilir ki ben bu lafların dörtte birini bile kenedime söyletmem" dedi. □

Hadi buyrun bakalım Tufan Türeñ ayıklayın şimdi pirincin taşını...

<http://www.dipnot.tv/>